



travmagazine

Het grootste reisvakblad van Nederland

JAARGANG 38
JULI 2019
WEEK 29



REISBUREAUS NAAR DE TOP

**NIEUWE
TOUROPERATOR**

Vacanzo kiest voor agent

**ROADTRIP
NAAR VEGAS**

met KLM en TUI

**ZRA VERKIEZING
2020**

Alles draait om tijd

Winnaarsreis Reisbureau van het Jaar Verkiezing 2019

Absorberen in Maleisië

Bij een spannende strijd hoort een mooie beloning. En dus vertrokken de provinciewinnaars van de Reisbureau van het Jaar Verkiezing 2019 samen met FOX, verre reizen van ANWB en KLM naar Maleisië. ‘Een afronding van een avontuur wat we een jaar geleden zijn aangegaan.’

Door: **Sofie Smets**

‘Blijf eens stilstaan. En kijk ook eens terug.’ Met deze woorden laat FOX-reisleider Floris van Berkel de deelnemers kennismaken met Maleisië. Na een lange, maar comfortabele reis met KLM – in economy comfort – worden de winnaars, die vanaf nu F.I.P. worden genoemd, ‘FOX Important Person’, naar het Dorsett-hotel in het centrum van Kuala Lumpur gereden. Snel oprispen, en door naar de straten van de Maleisische hoofdstad. Naar één in het bijzonder: Jalan Alor. Ook wel dé streetfood straat van Kuala Lumpur genoemd. Satay, nasi goreng, laksa johore, ikan bakar... Alle Maleisische gerechten zijn te vinden op de rode plastic tafels. Een beeld dat

we nog vaak tegen zullen komen tijdens de reis. En een mooie eerste kennismaking met de uitgebreide Maleisische cuisine. Niet veel later komen we meteen achter de contrasten van de stad. Want waar je ook staat in Kuala Lumpur, de bekende Petronas Twin Towers zijn altijd in het gezichtsveld. Het gebouw, bestaande uit twee aan elkaar geschakelde torens van elk 452 meter hoog, heeft 88 verdiepingen. Ooit was dit het hoogste gebouw ter wereld. Maar in 2003 werd dit overtroffen... De torens worden verbonden door de Skybridge. Waar wij overheen mogen lopen, en een prachtig uitzicht krijgen over de stad by night.



Ten voeten uit

De volgende dag mogen we vroeg uit de veren – want ja, het is warm in de stad – om Kuala Lumpur te ontdekken op de manier hoe wij Nederlanders dat het beste kunnen. Per fiets! Dit

doen we met het van oorsprong Nederlandse bedrijf MikeBikes. Niet voor niets dat de fietsen oranje zijn gekleurd. Handig ook – want we vallen op met deze Hollandse kleur, inclusief onze oranje vestjes – in de drukke chaotische straten van de stad. Samen met de Maleisische begeleiding bezoeken we de Chow Kit markt. Een plek waar maar weinig toeristen komen. We maken wederom weer kennis met het lokale, maar nu op een hele andere manier. We proeven fruit waarvan we het bestaan niet kennen, zien de varkenskoppen op de houten kramen liggen naast de verse vissen die kronkelen in de waterbakken op de grond. Dit is Kuala Lumpur ten voeten uit. We fietsen verder, door de kleurrijke wijken Little India en China Town. Vol van de contrasterende indrukken maken we ons klaar om de Batu Caves te bezoeken; de hindoeïstische tempelgrotten zo'n



De winnaars in de Cameron Highlands.



dertien kilometer ten noorden van Kuala Lumpur. Na een trap met 272 treden bereiken we de ingang van de grot, waar de zonnestralen door de opening aan de bovenzijde op ons naar binnen schijnen. Maar achteruitkijkend is Kuala Lumpur in de verte te zien, met daarvoor het 42 meter hoge 'gouden' standbeeld van Lord Murugan, de

jongste zoon van Shiva. Eén van de belangrijkste goden van het hindoeïsme. Indrukwekkend en vooral kleurrijk. Niet veel later eten we Maleisische Roti, zoals het hoort met de rechterhand. Bij FOX wordt dit ook wel een FOX-moment genoemd. Net als het kleden in sari's en henna handversieringen laten zetten. Iets waar de touroperator zich

mee onderscheidt tijdens een rondreis.

Van de metropool naar de Taman Negara. De oudste jungle ter wereld, namelijk 130 miljoen jaar. Het gebied is in 1938 tot nationaal park verklaard, en is het grootste nationale park van Maleisië. Het regenwoud verkeert in de oorspronkelijke staat en is

dé plek in Maleisië om de wonderschone flora en fauna te absorberen. Want absorberen is hét woord van de reis. Het woord dat reisleader Floris de deelnemers op het hart drukt. 'In één land zoveel variëteit, dat wat indrukken betreft gewoon over je heen rolt.' En hij heeft gelijk. Het mooiste stukje reis is dan ook de tocht naar het park toe. Dit kan met de bus, maar ook met de boot als het water hoog genoeg staat. Een tocht die naderhand voor veel mensen een bijzonder moment blijkt te zijn, vol inzichten, terugblikken en goede gesprekken. Absorberen dus!

En dat deed Chantal Pinkers van Reisburo Schoenmaeckers Maastricht ook. De jungle is voor haar een hoogtepunt van de reis. 'Voor de tocht er naartoe.' Het was voor Pinkers haar tweede Azië-ervaring. Op Japan na. 'Ik ben er helemaal blanco ingestapt. En kom met een rugzak vol ervaring terug. Het is een divers land, met natuur, met stad... Het is een mengelmooie van alles. En om dat met deze groep te mogen ervaren, in één woord fantastisch.'

Na een nacht in de jungle te hebben gependeed vertrekken we naar de Cameron Highlands. Een heuvelgebied, bekend om haar aardbeien- en theeplantages. Hier reden we met een oude klassieke gele schoolbus naartoe. Want dit is de enige manier om daar te komen.



Tips van reisleader Floris van Berkel

- 1. Jungletocht in Taman Negara of Borneo:** 'Want hier besef je écht wat het betekent om in te ademen wat de longen van de aarde ons geven.'
- 2. Fietstocht in Kuala Lumpur:** 'De uitgelezen manier om te zien dat deze stad leeft en waar het lokale leven op volle toeren draait.'
- 3. Mangrove tour op Langkawi:** 'Een ontspannende inspanning die je zintuigen

- constant prikkelt.'
- 4. Dinner cruise op Langkawi:** 'Vaar rustig mee door de combinatie van dineren met drankjes en een ondergaande zon die ook de oceaan raakt.'
 - 5. Dwalen in Georgetown, Penang:** 'Ontdek hoe de historische gebouwen nieuwe bestemmingen krijgen, street art, culturele melting pot en vertier.'





Na een sjeke high tea in het groene, en heerlijke koelere landschap brengen we een bezoek aan een lokale groenten- en fruitmarkt en zien we hoe de aardbeien worden geteeld. Natuurlijk eten we 's avonds ook weer als 'een local'. In de vorm van een steamboat dinner. Een Chinese manier van eten bereiden, die wordt vergeleken met fonduen, alleen dan wordt de pan gevuld met bouillon. En het

blijkt de perfecte bodem te zijn voor de uitgebreide pubquiz die de dames van FOX hosten. Het thema? Jaren 90. Die uiteindelijk mooi overloopt in de karaoke. Iets wat niet mag ontbreken tijdens een reis in Maleisië. The Beatles, Abba, Lady Gaga, Toto, Lionel Richie... De deelnemers zijn duidelijk niet alleen fanatiek tijdens de rondes van de verkiezing...

Maleisië als selfdrive-bestemming

Het is niet per se het eerste waar je aan denkt. Maar Maleisië is een goede selfdrive-bestemming. Dit beaamt Kelvin Bor van Sunny Cars, die als sponsor van de Reisbureau van het Jaar Verkiezing ook deelnam aan de reis. 'Als je graag een bestemming in Azië per huurauto wil ontdekken, is Maleisië perfect. De mensen rijden vrij gedisciplineerd, de wegen zijn goed en het is veilig en overzichtelijk rijden. Het is een linksrijdend land, maar het mooie is dat we alleen maar auto's met automaat verhuren. Daardoor

wordt het linksrijden een stuk makkelijker. Ook bieden we one-way autoverhuur aan, dus dan kan de klant bijvoorbeeld de auto ophalen in Kuala Lumpur en weer inleveren in Penang.'



De paden op...

Op naar Penang. Het schiereiland is een ware smeltkroes van culturen. Dit zien we duidelijk in de bruisende hoofdstad Georgetown. Op deze plek wonen voornamelijk Chinezen, en dat is terug te zien in het dagelijks leven. Zoals de steegjes met papieren lantaarns en Chinese handelshuisjes en de vele eettentjes. We brengen een bezoek aan de Kek Lok Si

Tempel, de grootste boeddhistische tempel van het land, en tevens is het ook een belangrijk bedevaartsoord voor boeddhisten uit Zuidoost-Azië. En 's avonds eten we weer op rode plastic stoeltjes in de Red Garden Food Paradise. Een populaire setting bij de deelnemers. 'Mijn tip voor de klant is ook echt om de foodmarkets in Maleisië te ontdekken', aldus Saskia Aarts van Disma Reizen Tilburg. Verder



Naar Maleisië met FOX, verre reizen van ANWB

Terugblikken met Retail Representatives Diana Zwartelé en Judith van der Zwaard

Waarom kozen jullie voor deze bestemming?

'Het veelzijdige Maleisië biedt de wereldstad Kuala Lumpur, historie in Malakka, natuur, cultuur en strand. Daarmee is deze bestemming een goede afspiegeling van ons product. Alle reistypes worden hier aangeboden. Groepsrondreizen, Singlegroepsreizen en ook een Familie groepsreis onder begeleiding van onze deskundige Nederlandssprekende reisleiders. Privé rondreizen inclusief gids/chauffeur met de mogelijkheid de reis zelf aan te passen. En ook een hotel combinatievakantie waarin we Langkawi aandoen in combinatie met Thailand. Bovendien is Maleisië een goede

beginnersbestemming, maar ook geschikt voor de gevorderde reiziger. Zeker wanneer er ook voor Borneo wordt gekozen.'

Hoe lopen de boekingen naar Maleisië? Heeft het land het moeilijk?

'Maleisië kan de aandacht als bestemming goed gebruiken. Het land behoorde tot onze Top 5 tot de tragische gebeurtenis met MH17. Kort daarna besloot Malaysia Airlines om niet meer

te vliegen vanaf Amsterdam. Nu enkele jaren later zien we dat de bestemming weer aan het opkrabbelen is, maar het is nog niet terug op het vroegere niveau. Het inzetten van de winnaarsreis naar Maleisië biedt hopelijk de aandacht voor deze prachtige veelzijdige bestemming.'

Wat zijn jullie tips voor een betere verkoop naar dit land?

'Zoals al gezegd is Maleisië

veelzijdig, er wordt veelal goed Engels gesproken en de infrastructuur is goed, dit maakt het uitermate geschikt voor een eerste kennismaking met Azië. Er heerst een prettige sfeer waar diverse culturen samenkomen en gemoedelijk met elkaar omgaan en het lokale eten is heerlijk. De rechtstreekse verbinding met KLM is natuurlijk ook fijn en vertrouwd.'

Wat waren jullie hoogtepunten?

* 'De fietstocht door Kuala Lumpur, een kennismaking met het echte Maleisië.'

* 'De boottocht door Taman Negara en dan vooral het moment waar de motoren van de boten uitgaan en we allemaal een moment van bezinning hebben beleefd.'

* 'De trishaw tocht door Georgetown Penang, waarin we ontspannen alle indrukken op ons in konden laten werken.'



Doe ook mee! Aanmelden kan via: reisbureauverkiezing.nl

zou ik minstens twee nachten in de Taman Negara blijven, en de tocht met MikeBikes is zeker een aanrader.'

De laatste dag breekt aan. Op een heel bijzondere manier gaan we de paden van Georgetown op, en de lanen in: per trishaw. Een perfecte methode om de stad te verkennen in deze fietstaxi. Op het gemak fietsen we (of ja, laten we ons fietsen) langs de Street of Harmony en bezoeken we de Clan jetties. Dit zijn complete

dorpen op palen boven het zeewater waar Chinese vissersfamilies van oudsher wonen. 'Georgetown heeft me echt verrast', aldus Aarts.

De week met alle indrukken komt op zijn eind. De winnaars zijn in de watten gelegd tijdens een welverdiende winnaarsreis. Diana Zwartelé en Judith van der Zwaard blikken met voldoening terug. 'De reis op zich is één groot hoogtepunt. Het is een afronding van een avontuur wat

we een jaar geleden zijn aangegaan. Dan is het fantastisch om het samen met de winnaars in een prachtige omgeving te kunnen afsluiten.' En dit wordt meteen na het afscheid bevestigd in de groepsapp. Want we vallen allemaal een beetje in een zwart

gat. Zo wordt er geschreven: 'Vanaf het allereerste moment was er een groepsgevoel en dat is de hele reis gebleven' en 'Nooit geweten dat een bestemming nog mooier kan worden door de mensen met wie je samen reist.' En zo is het maar net.

